

Zangkoren Deo Sacrum
Kantoor en Repetitielokaal
Julianastraat 49, 2685 BB Poeldijk
T:0174-245238 / 06-28632552
Website: www.deosacrum.nl
E: zangkoren@deosacrum.nl
E: deosacrumpoeldijk@gmail.com
Bankrelatie: Rabobank Westland:
NL83 RABO 0142 2105 52



Nieuwsbrief

Nummer 13B: 22 augustus 2022

Beste Lezer,

Voor de vakantiestop hebben we een email rondgestuurd met daarin de laatste nieuwtjes en het idee om aan de start van het nieuwe seizoen een Nieuwsbrief uit te laten komen met vakantiebevindingen die je wil delen met je medekoorleden.

Een klein aantal koorleden heeft de pen ter hand genomen.

Hun pennenvruchten lees je in deze Nieuwsbrief Nr. **13B**

Verder uiteraard ook informatie betreffende de start van het seizoen 2022/2023

Veel leesplezier gewenst.



Hartelijke groet.
Toos de Vreede, secretaris

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Vacant	Secretaris: Toos de Vreede Gantel 2 2675 CH Honselersdijk T: 0174-245238 M: 06 - 28 63 25 52 E: tdevreede@planet.nl	Penningmeester: Hans Schippers H. Roland Holstweg 33 2692 CA 's-Gravenzande 0174-419138 E: penningmeester.deosacrum@hotmail.com
-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De bestuursleden vertegenwoordigen de verschillende koorgroepen:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Ben Beekman | - Concertkoor Westland |
| Niek van den Boer | - Kamerkoor Couleur Vocale |
| Marcel Dekker | - Popkoor Fine Tuning |
| Renate van Oostveen Koentze | - Kinderkoor Westland |

Muzikale Leiding: Steven van Wieren - Email: stevenvanwieren@gmail.com

Beste Mensen,

Deze week beginnen de bijeenkomsten van alle koorgroepen: Zie onderstaand het rooster.

<u>Dinsdag 23 augustus:</u> 19.00 uur – Repetitie Vrouwenschola 20.00 uur – Repetitie Concertkoor	<u>Woensdag 24 augustus:</u> 16.00 uur – Repetitie Kinderkoor 20.00 uur – Repetitie Kamerkoor
<u>Donderdag 25 augustus:</u> 20.00 uur – Repetitie Fine Tuning	<u>26 augustus:</u> 19.30 uur – Repetitie Dames en heren Bartholomeuskoor

De periode na de zomervakantie is altijd dé gelegenheid om met een nieuwe hobby te starten. Bij alle koorgroepen kijken we uit naar aanmeldingen van nieuwe leden. Met zoveel nieuwe inwoners in Poeldijk lijkt ons dit een goed te vervullen wens. Voor elke leeftijdscategorie is er ruimte om de stem te laten horen en te ontwikkelen. Bovendien: zingen is GEZOND. Lees de boeken van Prof. Eric Scherder er maar op na: zingen is goed voor een mens, voor gemoed en gestel.

De praktijk is dat kandidaat-zangers heel graag persoonlijk uitgenodigd worden om mee te gaan naar een repetitie om een kijkje te nemen. Dus ik zou zeggen... probeer het!
VAN HARTE AANBEVOLEN!

Hierbij een kleine opsomming van activiteiten voor de komende tijd: Voor de agenda's

Bartholomeuskoor

Zondag 28 augustus:

09.00 uur - Dames en heren zingen tijdens de viering de Gerardusmis van Ben van Oosten

Verder zingt het Bartholomeuskoor tijdens de vieringen op:

- Zondag 4 september om 09.00 uur
- Zondag 11 september om 09.00 uur
- Zondag 18 september om 09.00 uur
- Zondag 25 september om 09.00 uur in Honselersdijk de Missa Pontificalis van Perosi
- Zondag 2 oktober om 09.30 uur
- Zondag 9 oktober om 09.30 uur

Graag Speciale aandacht voor onderstaande vieringen:

- Zondag 25 september: De Missa Pontificalis van Perosi in Honselersdijk (was eerst 11 september) De repetitie is op vrijdagavond 24 september.
- Zondag 2 oktober – Oogstdankdag
- Zondag 9 oktober – Franciscusfeest – Eerste Mis Pastor van Luijn in het Westland met de Missa Festiva van A. Gretsjaninov.

Concertkoor:

Zaterdag 10 september – studiedag in Zoetermeer (09.30 – 13.00 uur)

Vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober - Concerten Westland Proms in de Oude Kerk te Naaldwijk

Donderdag 27 oktober: Generale Repetitie

Binnenkort start de kaartverkoop. Hou de berichten in de gaten.

Fine Tuning

- Zaterdag 3 september: Deelname Podium Westland

Kamerkoor

- Zaterdag 1 oktober: Watergeus festival in Brielle
- Zondag 11 december: Kerstconcert Uniekerk – 's Gravenzande
- Donderdag 15 december: Kerstoptreden HAGA ziekenhuis
- Vrijdag 7 april 2023: Verzoek Goede Vrijdag Concert Uniekerk.

Kinderkoor:

- Zondag 11 september – 13.30 uur - Optreden bij Monumentendag in Poeldijkse Bartholomeuskerk: We doen liederen uit de Musical Charlie en de Chocoladefabriek
- Zaterdag 17 december Kerstmusical

Perosikoor

- Repetities nog te plannen

Vrouwenschola

- Zondag 30 oktober – Viering

Rabo ClubSupport Campagne 2022

Binnenkort, om precies te zijn van 5 september tot en met 27 september, kan er weer gestemd worden voor onze Vereniging. Tegen 5 september krijg je hierover een apart bericht.

Om te kunnen stemmen op onze Club “Deo Sacrum” moet je lid zijn van de Rabobank. Heb je wel een rekening bij de Rabobank, maar ben je nog geen lid: Als je je aanmeldt als lid kun je ook dit jaar nog meestemmen.

Lid worden kan via de Rabo App onder: Service – Algemeen – Lidmaatschap.

De Afdaling

Door Gemma van der Sande

De laatste tijd staan er nogal eens berichten in de krant over wandelaars die verongelukken in de bergen. Daardoor moest ik denken aan een wandelvakantie in Kroatië in 2012, waarvan een tocht door de bergen gelukkig nog goed afliep.

Het was op het eiland KrK in de Kvarner Bocht om precies te zijn en de route was als volgt omschreven ‘dag 2. Bergwandeling (ca. 15km/6 uur, 800 m. stijgen en dalen) via terrassen waarop olijven worden verbouwd, daarna door enigszins verwilderd bos en tenslotte door rotsachtig maanlandschap. Dat de tocht begon met een afbeelding, van een Kruiswegstatie, gehouwen in steen, kon wellicht als een teken van “Boven” beschouwd worden.

Toen wij met de groep het hoogste punt in het Tramontane-gebergte bereikt hadden, besloot de gids, dat wij de rest van de route zelfstandig zouden kunnen lopen. Rechtdoor over de bergkammen die de ene berg met de andere berg verbonden. Grote witte stenen zouden ons de richting wijzen en na een paar uur zouden wij een bergpad vinden dat ons naar beneden zou brengen. Regelrecht naar een stadje aan de kust waar hij ons op een terrasje zou opwachten.

Een paar jonge mannen, wierpen zich enthousiast op als aanvoerders en daar gingen we, over uitgestrekte vlakten met wit steengruis onder een strak blauwe hemel met een brandende zon boven ons hoofd.

Na een vermoeiende tocht van een paar uur, en na een paar vergissingen, want de grote witte stenen zorgden voor twijfel, was er nog steeds niet het pad dat ons naar beneden zou brengen. De aanvoerders van de groep besloten met ieders instemming dan maar zelf een afdaling te forceren door naar beneden te gaan via een kloof met reusachtige blokken steen waarover we met handen en voeten naar beneden klauterden.

Het was een helse tocht van ruim een uur, die eindigde op een kleine wei, bespikkeld met madeliefjes, maar tot ieders schrik omringd met diepe kloven vol stekelige struiken. Diep beneden ons aan de overkant van de weg was er een bruine, verbrande helling te zien met ernaast een kerkje. Het bleek later een belangrijk ijkpunt te zijn.

We besloten de reisleader te bellen, die op een terrasje op ons zat te wachten. Het was inmiddels 16.00 uur en het begon al kouder en wat schemerig te worden, want het was tenslotte al oktober. Ik leende wat kleding uit aan een echtpaar dat met een korte broek en hemdje zat te bibberen.

De hevig geschrokken reisleader riep niet de hulp in van de dichtstbijzijnde burgemeester. Er kwam van die kant dus geen reddingsbrigade met eventueel een helikopter op gang. Nee, de reisleader duikelde snel wat kameraden op, die nadat wij de verbrande helling en het kerkje omschreven hadden met een knijpkat in de hand de berg op renden. Het was inmiddels aardedonker toen onze redders door middel van het licht van onze telefoons onze locatie bereikten. Voetje voor voetje, in een lange rij met de hand aan elkaars capuchon of mouw schuifelden wij langs schapenpaadjes naar beneden. De reisleader omknelde mijn arm omdat ik geen hand voor ogen kon zien en liep naast me te schelden, waarbij hij regelmatig het woord 'puta' uit zijn mond liet vallen, maar ik denk niet dat dat voor mij persoonlijk bedoeld was.

Om 21.30 uur kwamen we vuil en erg vermoeid beneden, maar we mochten van de reisleader niet naar ons hotel, want er wachtte ergens in een restaurant een diner en men had niet voor niets voor ons gekookt.



Frankrijk

Door Niek van den Boer

Toen ik zo'n twee weken geleden op ons vakantieadres in Frankrijk met een boek en een glas rosé op het terras in de schaduw zat, bij 39 graden leek me dat verstandig, moest ik heel even aan zingen denken. Waarschijnlijk omdat ik door mijn twee kleinkinderen vanuit het zwembad werd toegezongen met een uitdagende, vilaine versie van "Mijn opa". Mijn wraak is uiteraard zoet geweest.

Op het Watergeuzenfestival in Brielle, waar we met Couleur Vocale aan meedoen, staat Opa ook op het programma, vandaar.

Je kon in Frankrijk duidelijk merken, dat corona behoorlijk had toegeslagen. Niet alleen door minder toeristen, vonden wij niet zó erg, maar door flink wat gesloten winkels en ook daar personeelstekorten in de horeca. Uit eten viel nog best mee qua prijzen, maar een drankje op een terras was toch flink duurder dan wat we gewend waren.

Inmiddels weer thuis is de zin om weer met de anderen te gaan beginnen helemaal terug. Voortaan op de woensdagavond, terug in het repetitielokaal, met grote dank voor de afgelopen periode op de hooizolder van Elly van der Kruk. Misschien dat de woensdag sommigen beter uitkomt, dus als je iemand kent (of het zelf wel ziet zitten)..... We krijgen er al een alt en een tenor bij, maar hoe meer zielen hoe meer zangvreugd.

Ik kijk ook al uit naar ons Kerstconcert.

Na alle coronaperikelen, tenminste laten we het hopen, gaan we nu eindelijk de "Ceremony of Carols" van Benjamin Britten uitvoeren. Samen met nog een aantal stemmige liederen moet het weer een sfeervol feest worden.

Ik hoop dinsdag (bij het Concertkoor) weer velen te zien, de eerste Couleur Vocale-repetitie ben ik afwezig, dan ben ik in Overschild (Groningen) bij het toneelstuk Hollands Hoop, opgevoerd in de buitenlucht, maar daarna hoop ik geen repetities meer te missen.

Hartelijke groeten,
Niek van den Boer



“Vakantie(r)et”

Door Ben Beekman

Ja, klinkt nogal cryptisch en het is ook zo bedoeld.

Er zijn van die vakanties, die je liever niet zou hebben beleefd.....

Het begon allemaal zo leuk, een weekje met het gezin van mijn dochter naar Tenerife.

Voorspoedige heenreis, mooi hotel met mooie kamers, mooie zwembaden en heerlijk eten, allemaal prima voor een weekje in de zon.



Maar ergens hebben mijn vrouw en ik Corona opgelopen. Dat merkten we pas toen we thuis waren, test gedaan en toen wisten we zeker waarom we geen energie, weinig smaak en geen concentratie hadden. Rare verschijnselen, maar als je altijd vakantie hebt, maakt een paar weken ziek zijn niet zoveel uit.

Vervelender voor mij was een doof rechteroor nadat we waren geland. Eerst denk je het op te lossen met neusspray, maar het oor ging niet open. De huisarts stelde de diagnose “bloed achter het trommelvlies” en daar is niets aan te doen. Ook de KNO-arts kwam tot dezelfde conclusie; het lichaam moet dit zelf oplossen. Kan 3 tot 6 maanden duren.....

Nou, daar zit je dan en je vraagt je af: “Kan ik nog wel zingen?”

Zingen gaat natuurlijk wel, want ik mankeer niets aan mijn stembanden of longen, maar we weten allemaal dat je bij het zingen ook je oren nodig hebt, zeker in een koor!

Dat wordt, denk ik, een probleem.

Alles wat er in mijn hoofd gebeurt (praten, kauwen, slikken, zelfs de hartslag) hoor ik tien keer zo sterk. Dodelijk vermoeiend, maar het went wel heel langzaam.

Ik weet dus helemaal niet, hoe ik het zingen in een koor ga ervaren. Dat ga ik dus uitproberen, maar het kan dus zomaar gebeuren dat ik in de pauze vertrokken ben. Dat is dus niet omdat ik het niet meer leuk of gezellig vind, maar omdat het echt niet meer gaat.

Ik hoop ook dat degenen die in de buurt van mij zitten, mij tijdig waarschuwen als ik er totaal (of een beetje) naast zit.

Volgens de KNO-arts en de huisarts gaat het vanzelf over, maar het kan dus maanden duren.....

“Geduld” wordt dus de komende maanden heel belangrijk voor mij.

Ben Beekman

(kamerkoor, concertkoor en Perosikoor).

Vakantieverslag: Zomerkamp

Kinderkoor

Door Toos de Vreede

De ouders van de kinderen hebben we tijdens het kamp op de hoogte gehouden door elke dag een kort verslagje te sturen met wat foto's. Leuk om dan de reacties van de ouders te lezen. In deze Nieuwsbrief ook een vakantieverslag van ons Kinderkoor: Het Zomerkamp.



Maandag: Na een voorspoedige busreis kwamen we rond 12 uur bij de Stevert aan. Na de lunch werd de kamerindeling bekend gemaakt. Bedden opmaken en omkleden in kampkleding en dan eindelijk werd het thema bekend... "Disney Deo Zomerkamp". Het eerste programmaonderdeel waren de kennismakingsspelen en vervolgens werd het filmloopspel gespeeld. Inmiddels had iedereen wel weer wat trek gekregen en konden we aanschuiven voor het diner: tomatensoep met gehaktballetjes en stokbrood met kruidenboter, pannenkoeken met stroop en suiker en een heerlijk disney-toetje. Na de afwas en de snoepwinkel een smokkelspel. Inmiddels was het toch wel tijd om te douchen en het bed op te zoeken. Voor het VO was er nog de dropping.

Dinsdag: Een prachtige zonnige dag. Yrsa en Rivka waren jarig, dus.... een feestje en hard gezongen natuurlijk. Na het ontbijt hebben de kinderen een speurtocht door t bos gelopen. Onderweg waren er posten met spelletjes en lunchen deden de kinderen onderweg met hun groepje. 's Middags zijn we naar zwembad de Albatros geweest. We hadden het hele zwembad



voor onszelf 😊. Wat een luxe.

Het diner: kippensoep, pasta met rode saus, Broccoli en een balletje gehakt en ... een heerlijk toetje. Natuurlijk ging de snoepwinkel nog open. We deden nog een bosspel. Terwijl werd de eetzaal omgebouwd tot bioscoop en hebben we de film "Coco" gekeken. Moe maar voldaan ging iedereen heerlijk slapen. Het was iets sneller stil dan gisterenavond 😊

Woensdag: Er is wat regen voorspeld, maar lang niet zoveel als in het Westen van 't land. Na het ontbijt even vrij spelen en daarna het spel "Viana op zoek naar Te Fiti..." (Fietsbandenrace) dit superleuke spel werd heel fanatiek gespeeld. Het was regenachtig, maar dat deed de kinderen niet. Na de lunch werden door de leiding de voorbereidingen getroffen voor de "Grote Disney Pubquiz..." Een mooi programmaonderdeel voor een regenachtige middag. Door de 7 teams plus een team van de leiding werd in verschillende rondes kennis en behendigheid getest. Er werd fanatiek meegespeeld en het werd een heel leuke middag. Er was nog wat tijd over om vast wat voorbereidingen voor de bonte avond te doen. Na het overheerlijke driegangendiner: soep, Kip, rijst, boontjes, satésaus en kroepoek, een spel in het bos, (het was alweer droog) waarna de allerkleinsten naar bed gingen, na eerst een minidisco op de kamer. Voor de kinderen vanaf groep 6 een spooktocht door t bos: Levend Cluedo.

Het was weer een goed gevulde dag en natuurlijk proberen de kinderen zo lang mogelijk wakker te blijven 😊

Donderdag: Het belooft weer een zonnige dag te worden. Dat is fijn, want in de ochtend staat de Vossenjacht op het programma. In Steensel gaan de kinderen op zoek naar Disneyfiguren.

Bij elke post krijgen ze een letter om daar vervolgens het puzzelwoord "Zaligheden" uit te kunnen vinden. De streek waar we verblijven (De Kempen) wordt al meer dan tweehonderd jaar "de Acht Zaligheden" genoemd: Eersel, Hulsel, Knegsel, Netersel, Reusel, Steensel, Duizel (komt van Dui(j)sel) en Wintelre (komt van Wijnter-of Wintersel) Na de lunch is er Sportmiddag met Boogschieten, Spijkerbroekhangen, Kleine Zeemeermin Estafette, Spinnenweb, Flessenvoetbal, Spijkerpoepen, Aladdin Vliegend tapijt en Kwallenballen.

Voor het avondeten was er nog tijd om de bonte avond voor te bereiden. Het diner bestond uit Patat, Kipkluijjes en rauwkost en salade en een ijsjesbuffet als toetje.

De bonte avond was geweldig. Alle groepjes zongen een lied van hun eigen Disneyfilm, De geleerde Salsadans op een Disneyliedje zag er fantastisch uit. Tevens waren er bijdragen van kleine groepjes en solo-optredens. We hebben genoten van deze avond.



Vrijdag: De laatste dag is altijd spannend, welke groep zou de winnaar worden... na het ontbijt was er nog een laatste bosspel (ticket to ride Deo) waarmee nog alles kan veranderen in de volgorde van t klassement. Een spannend spel dus... Nog een laatste lunch en daarna de koffers inpakken en de slaapzalen en het kamphuis vegen. En dan eindelijkde prijsuitreiking... om drie uur vertrok de bus richting Poeldijk... na een voorspoedige reis met een klein beetje vertraging vanwege de drukte op de weg, was het een fijn weerzien bij De Veiling.

We hebben een fantastische kampweek gehad met 51 LIEVE kinderen, nóg lievere leiding en een fantastische kookstaf. Het weer was helemaal prima, we hebben veel sporten en spelen gedaan en natuurlijk is er veel gezongen. Ik zou zeggen....Tot volgend jaar!





Onze jarigen

Augustus:

- 28 – Elly Peeters-Heuchemer
- 29 – Aad van Dijk
- 30 – John van Leeuwen
- 30 – Isabelle van der Ende



September

- 1 – Wil Bol
- 3 – Hans Schippers
- 6 – Steef van der Wilk
- 10 – Ben Beekman
- 12 – Riet van Holstein-Vijverberg
- 16 – Ben Gardien
- 18 – Trudie van Rijn-den Ouden
- 18 – Niek van den Boer
- 21 – Sverre van der Zalm
- 22 – Ylette Wesstein
- 24 – Edwin van der Voort
- 29 – Martien Grootsholten

